

Beste jonge socialisten,

Vorige jaar stelde ik mij verkiesbaar voor de functie van bestuurslid communicatie van onze mooie vereniging. Toen ik verkozen werd heb ik een jaar lang de ontzettend grote eer gehad om vanuit die positie de vereniging te ondersteunen en bij te dragen aan een professionele uitstraling naar buiten. Met heel veel plezier heb ik mijn creativiteit ingezet op sociale media, bij het maken van filmpjes en voor het opzetten van campagnes. Nog leuker vond ik om samen met jullie acties op te zetten en andere leden uit het bestuur te ondersteunen bij hun taken.

Ik stelde mij kandidaat vanuit een diepe overtuiging dat ik de sociaaldemocratie verder wil helpen. Ik heb geleerd dat de Jonge Socialisten daar nog altijd een belangrijke rol in spelen. Ik wil daar heel graag nog een jaar aan bijdragen vanuit een rol in het landelijk bestuur.

In mijn brief, een jaar geleden, sprak ik over een foto, gemaakt door astronaut Bill Anders op 24 februari 1968. Hierop is de aarde, als een kleine prille stip aan een donkere hemel te zien. Ik meende hierin de sociaaldemocratische waarden van gelijkheid, verbondenheid en solidariteit te zien. Vanuit mijn positie in het landelijke bestuur heb ik dicht op het vuur gezeten tijdens de verkiezingen. Net als velen van ons volgde ik de ontwikkelingen binnen het politieke speelveld al langer op de voet en al vele jaren trekt dit speelveld in mijn ogen de verkeerde kant op. Mensen zijn over het algemeen minder verbonden, solidair en gelijk dan een jaar of veertig geleden. Het gevoel dat je als collectief verder komt dan als individu en het internationale gedachtegoed lijkt verwaterd.

Jonge socialisten, als we ons allen blijven inzetten voor de goede zaak; onze idealen blijven najagen en vasthoudend de toekomst ingaan dan kunnen we samen de wereld aan. Voor mij is die strijd vanuit onze vereniging in elk geval nog niet gestreden en daarom stel ik mij, ook voor komend jaar, verkiesbaar voor de functie van communicatie binnen het landelijk bestuur van de JS.

Vanuit deze functie, wil ik een aantal zaken verder ontwikkelen. Graag trek ik met campagnes nieuwe jonge socialisten naar onze vereniging, gebruik ik mijn expertise op het gebied van webontwikkeling en front-end development om samen met een passende ontwikkelaar op het gebied van verenigingen en politieke organisaties een nieuwe website te verwezenlijken. Op deze manier worden we nog professioneler in onze uitingen en kunnen andere bestuursleden, afdelingsbesturen en ik nog beter ons werk doen. Ondertussen blijf ik genieten van het werk dat ik elke dag mag doen bij de JS.

Tenslotte wil ik graag in een jaar waar alles hopelijk weer voor een belangrijk deel teruggaat naar het nieuwe normaal; waarin ik samen met jullie middels protesten, in campagnes en acties een sociaaldemocratisch stempel op de politieke landkaart van Nederland ga drukken.

Met kameraadschappelijke groet,

Rinus van Hofweegen