

Beste JS'ers,

Mijn naam is Melad Kohistani en ik ben op dit moment jullie penningmeester en bestuurslid vereniging. Ik heb deze functie het afgelopen jaar met veel plezier vervuld en ik wil graag door.

Het afgelopen jaar was zwaar. Onzekerheden en twijfels alom. Ik en ook het hele bestuur hebben geprobeerd onze strijd voor een betere wereld zo goed mogelijk voort te zetten en ons aan te passen aan de omstandigheden. Dit was een leerzaam proces en deze bagage neem ik mee naar het volgende bestuursjaar.

Het penningmeesterschap is iets wat tijd kost om volledig onder de knie te krijgen. Weten hoe de systemen werken en snappen hoe de lijntjes lopen bij het team financiën van de PvdA bijvoorbeeld. Ik heb idee dat ik dit allemaal gemeesterd heb en dat de JS hier volgend bestuursjaar veel profijt van kan hebben.

Nu er licht aan eind van de tunnel is en alles langzamerhand weer opengaat. Wil de dingen gaan verwezenlijken die ik vorig jaar niet kon doen. Ik wil fysieke activiteiten organiseren die leerzaam maar ook gezellig zijn. Ik wil te gekke fysieke congressen en borrels organiseren. Hiervoor is natuurlijk ook een goede financiële afweging nodig en die kan ik met mijn ervaring in landelijk bestuur goed geven.

Daarnaast staat de gemeenteraadsverkiezing van 2022 voor de deur. Dit is de kans voor de JS om te zorgen dat er een frisse jeugdige wind gaat waaien in elke gemeenteraad. Hiervoor is in mijn optiek nodig dat we proberen in heel Nederland onze kandidaten te steunen. Fysiek door te helpen met campagnes maar zeker ook financieel.

De inhoud van je portemonnee mag in mijn ogen nooit de doorslaggeven of je wel of niet verkozen wordt.

Ik hoop dat jullie in dit korte betoog een beeld hebben gekregen wie ik ben en wat ik wil doen mocht ik jullie penningmeester zijn. Als je nog vragen of opmerkingen hebt schroom niet om bij even te berichten op 0682757605.

Met vriendelijke groet,

Melad Kohistani