

Inleiding

Dit zijn onze idealen. Vijf stuks: gelijkheid, solidariteit, vrijheid, duurzaamheid en verbondenheid. Eigenlijk passen onze idealen niet op één lijstje. We hebben talloze motivaties om politiek actief te zijn, talloze idealen om na te streven. Toch hebben we er vijf uitgekozen, de vijf die al die motivaties en idealen het beste samenvatten. Vijf beginselen bovendien, die voortbouwen op de rijke sociaaldemocratische geschiedenis. We hebben ze zonder hiërarchie opgeschreven, want ze zijn allemaal ontzettend belangrijk.

Onze idealen kennen geen grenzen. We erkennen dat we onze idealen het gemakkelijkst dichtbij kunnen verwezenlijken, maar dat weerhoudt ons niet om verder te kijken. Over de grenzen van onze steden en dorpen, onze provincies en ons land. We werken aan een wereld waarin onze idealen overal werkelijkheid kunnen worden.

De Jonge Socialisten vinden dat democratie de enige legitimering kan zijn voor politieke besluiten. Niet bedrijven of lobbyisten, maar burgers moeten de besluitvorming beïnvloeden. Democratie gaat voor sociaaldemocraten echter veel verder dan vierjaarlijkse verkiezingen of het recht op petitie. Een democratische samenleving zorgt ervoor dat iedere burger zeggenschap heeft over zijn omgeving en de macht om daar via democratische weg veranderingen in aan te brengen. De rol van de politiek is om deze ideeën en belangen te wegen. Wij streven ernaar ook hen te betrekken die niet vooraan staan om zich met deze besluitvorming te bemoeien. Zo kunnen we onze idealen waarmaken.

Onze idealen zijn hard nodig. De maatschappij verandert in hoog tempo, onzekerheid en individualisme vieren hoogtij. Deze idealen zijn ons houvast in ons dagelijkse politieke handelen, ze geven richting aan onze droom. In onze rechtsstaat ligt een aantal van deze idealen al verankerd. Gelijke rechten moeten bewaakt worden en in de praktijk worden gebracht. Onze dromen stoppen niet bij de rechtsstaat, onze idealen reiken verder. In dit beginselmanifest staat beschreven hoe.

Gelijkheid

Als Jonge Socialisten vinden we dat alle mensen recht hebben op een goede levensstandaard op basis van hun mens zijn. Stemrecht, toegang tot onderwijs, bescherming tegen discriminatie en tal van andere algemene rechten zorgen voor een gelijke start voor iedereen.

De Jonge Socialisten staan voor gelijkheid die niet alleen gelijke kansen geeft aan de start, maar die ook steeds een steuntje in de rug geeft als mensen niet zelfstandig over hobbels of drempels heen komen of gewoon pech hebben. De Jonge Socialisten spannen zich in om mensen bewust te maken van deze hobbels en nemen ze weg waar het kan. Gelijke kansen aan de start kunnen pech in het leven niet voorkomen. Daarnaast blijven wij strijden tegen de ongelijkheid die ontstaat door de structurele machtsverhoudingen van de kapitalistische samenleving.

Door te blijven werken aan emancipatie realiseren we meer gelijkheid. Daarom steunen we mensen die willen emanciperen. Niet alleen om hen individueel verder te helpen, maar ook om ervoor te zorgen dat iedereen daadwerkelijk gelijke kansen krijgt en er geen groepen achtergesteld worden.

De Jonge Socialisten staan niet enkel voor een betere armoedebestrijding, maar willen in zijn algemeenheid het verschil tussen rijk en arm verkleinen, ook als dit het inkomen van de armste mensen in de samenleving niet beïnvloedt. Armoede is relatief, geen enkel mens is meer dan duizend keer zo belangrijk als een ander mens en de verschillen in inkomen zouden dus ook nooit zo groot mogen zijn.

Solidariteit

Solidariteit is het middel om het streven naar verbondenheid en het gelijkheidsideaal van de Jonge Socialisten waar te maken. Solidariteit is meer dan liefdadigheid, maar geen vanzelfsprekendheid. Iedereen draagt bij en iedereen profiteert van onze solidariteit wanneer nodig, om draagvlak voor de

verzorgingsstaat te behouden. De winnaar van vandaag kan immers de pechvogel van morgen zijn, en andersom.

Solidariteit bestrijdt de oorzaken van de grote ongelijkheden in de samenleving door inkomen, kennis en macht te herverdelen. Dit betekent dat degenen die meer dan genoeg middelen hebben om een fatsoenlijk leven te leiden, een hogere bijdrage leveren. Deze bijdrage kan gebruikt worden om degenen die moeite hebben om in hun levensonderhoud te voorzien een fatsoenlijk bestaan te bieden. Dit is niet alleen in het belang van de laatst genoemde groep, maar in het belang van de hele samenleving, die hierdoor welvarender, gezonder en veiliger wordt.

Vrijheid

De Jonge Socialisten staan voor verworven vrijheden. Ieder mens moet vrij kunnen zijn om te zeggen wat hij of zij wil zeggen, te doen wat hij of zij wil doen en te zijn wie hij of zij wil zijn.

Leven in vrijheid brengt verantwoordelijkheid met zich mee, de vrijheid van het ene individu mag die van het andere niet beperken. Daarom vinden wij dat de overheid het verantwoordelijkheidsbesef van mensen actief moet ontwikkelen. Als ieder zijn vrijheid gebruikt zonder de vrijheid van een ander in te perken, kunnen we echt vrij zijn. Om de vrijheid van het collectief te waarborgen zijn soms regels nodig.

Daarnaast vinden de Jonge Socialisten dat vrijheid meer is dan de bovengenoemde vrijheden. Om vrij te zijn is het ook noodzakelijk om in staat te zijn tot zelfontplooiing, waar nodig moet de overheid daar zorg voor dragen. Zonder bestaansmiddelen kan niemand vrij zijn. Behalve zelfontplooiing moet de overheid daarom ook een minimaal bestaansniveau garanderen voor iedereen.

Duurzaamheid

Onze ideale samenleving is duurzaam. Duurzaamheid is nodig om zorg te dragen voor de behoeftes van mens en natuur, nu en in de toekomst. In de keuzes die wij als samenleving maken mogen financiële motieven niet doorslaggevend zijn.

Het is noodzakelijk meer evenwicht aan te brengen tussen het gebruik en het behoud van de natuur en onze leefomgeving. Door roofbouw op de natuur en het overvragen van natuurlijke bronnen worden de ecologische grenzen langzamerhand overschreden. Het is goed te streven naar economische vooruitgang, maar dit is niet zaligmakend en moet plaatsvinden binnen ecologische grenzen. Daarom moeten we beter gebruik maken van de voorzieningen, capaciteiten en materialen waarover wij beschikken.

De Jonge Socialisten vinden dat duurzaamheid meer is dan natuur en milieu. Bedrijven en organisaties moeten duurzame ontwikkeling en opbrengst verkiezen boven kortetermijnwinst ten koste van mens en maatschappij. In elke werkrelatie moet oog zijn voor duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling, ongeacht de contractvorm. Werk is veel meer dan enkel een manier om een inkomen te verdienen. Werk draagt bij aan het zelfbeeld en de zelfwaardering van mensen.

De Jonge Socialisten staan voor een duurzame politiek die gericht is op de (middel)lange termijn. Een duurzame politiek die niet gegijzeld wordt door gevestigde belangen en de gunst van de kiezer hier en nu. Een duurzame samenleving, dienstbaar aan mens en natuur, vraagt een politiek die het bestaande nooit als vaststaand beschouwt, maar altijd op zoek is naar verbetering en nieuwe mogelijkheden. Kortom, een politiek die niet alleen denkt aan morgen, maar ook aan overmorgen.

Verbondenheid

De Jonge Socialisten staan voor een maatschappij waarin mensen samen leven en niet ieder voor zich. Niemand redt het namelijk helemaal op eigen houtje. We beginnen met wat voorgaande generaties voor ons opgebouwd en achtergelaten hebben. We worden door ouders, vrienden, leerkrachten en vele andere mensen bij de hand genomen om vooruit te komen. We leven geen zelfredzaam bestaan, maar we hebben elkaar nodig. Als individuen in de samenleving zijn we verbonden met elkaar, in succes en in falen.

Voor Jonge Socialisten is individuele vrijheid een groot goed, maar wel in verbondenheid met anderen. De individualisering is soms doorgeschoten. Daarom moeten we nieuwe manieren vinden waarop wij ons verenigen, om een warme en betrokken samenleving te creëren. Jonge Socialisten voelen zich betrokken bij wat er om hen heen gebeurt. We sluiten onze ogen niet voor het leed van anderen, maar proberen er iets aan te doen. De verbondenheid die we voelen, zetten we om in daden.

Verbondenheid betekent niet dat iedereen het altijd met elkaar eens is, maar wel dat we naar elkaar omkijken. Deze verbondenheid is voor Jonge Socialisten nodig om onze idealen waar te maken. Verbondenheid geeft een basis voor solidariteit, vrijheid voor alle mensen en urgentie voor duurzaamheid op alle vlakken.